

't nieuwsblad

KBO Ruwaard
VERENIGING VAN SENIOREN



**FIJNE FEESTDAGEN
en een
GELUKKIG 2023**

Jaargang 28 – januari 2023

Kopij inleveren vóór 19 januari 2023

Agenda

wo 4 jan	14.00 uur	postzegelbeurs
wo 11 jan	14.00 uur	nieuwjaarsbijeenkomst
ma 16 jan	09.30 uur	kleur beleven
di 17 jan	10.00 uur	bestuursvergadering
wo 18 jan	08.45 uur	Expo Veldhoven
di 24 jan	10.00 uur	coördinatievergadering
wo 25 jan	14.00 uur	kienen

Plaatsen artikel in ons Nieuwsblad

Om te voorkomen dat er onvolledige dan wel onjuiste informatie in ons Nieuwsblad verschijnt heeft het bestuur besloten dat de plaatsing van stukjes in het Nieuwsblad gecoördineerd wordt door de secretaris van het bestuur: Herm Droog.

Hij staat in nauw contact met Wiel Janssen die verantwoordelijk is voor het opnemen van artikelen in het Nieuwsblad.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling uw stukjes te censureren maar uitsluitend te kijken naar bv. de juiste data, doublures en tijdstippen van activiteiten.

Correspondentieadres:

Herm Droog

Lisztgaarde 41

5344EB Oss

tel. 0622542612

hermdroog@gmail.com

Klussenteam

Jo Romme heeft het idee geopperd om een klussendienst te starten, om onze leden te helpen bij kleine klussen. Hierdoor worden ze niet geconfronteerd met hoge voorrijkosten en dure uurtarieven.

Het dient uitdrukkelijk te gaan om kleine klussen (verlichting-verstoppen-verwarming e.d.).

Jo zoekt een maatje die samen met hem deze klus kan klaren en hem zo nodig kan vervangen .

Belangstellenden kunnen zich melden bij Jo Romme

telefoon: 0612704328 of

e-mail: jo-romme@ziggo.nl

Kleur beleven, de kracht van kleur.

Datum: 17 januari 2023 om 09.30 uur

Kosten: 5,00 euro incl. koffie of thee

De mens gebruikt al duizenden jaren kleuren om te helen, voor amusement, om schoonheid te creëren en om zich stralender en levendiger te voelen.

Kleuren kunnen helend werken op je gezondheid, bij geestelijke spanningen en emotionele ontreddering.

Overall om ons heen is kleur in de natuur, in onze huizen, in onze binnenkamers en in ons voedsel.

Kleuren kunnen gebruikt worden om je op veel manieren te helpen helen, zoals visualiseren: de kleren en schoenen die je draagt, het voedsel en drinken dat je gebruikt, de inrichting van je huis, beddengoed, tijd die je in de natuur doorbrengt, planten en bloemen die je hebt, het gebruik van (edel)stenen, essentiële oliën, badzouten, lampen die een bepaald licht uitstralen, het aansteken van kaarsen, make-up, het verven van je haar en het drinken van water uit gekleurde glazen.

Da's Passie-concerten in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 in Oss.

Sinds 2015 wordt er in de St. Jozefkerk om de 2 maanden een zondagmiddagconcert georganiseerd. Iedereen is daarbij van harte welkom. Er treden zeer verschillende gezelschappen op, van heel groot tot heel klein, variërend van een symfonieorkest tot twee panfluitistes en van grote koren tot een zangeres met piano begeleiding.

De concerten beginnen steeds om 12.00 uur en eindigen rond 13.15 uur.

De entree bedraagt voor volwassenen €5,- voor scholieren €2,50 en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Hieronder vindt u de aankondiging van de 2 eerstvolgende concerten.

Namens de werkgroep Da's Passie: Hartelijk welkom, Jan v.d. Veerdonk.

Op 29 januari 2023 Blokfluiten-ensemble 'de Fluyterije'

De Fluyterije is een blokfluiten-ensemble olv Rosalyn de Groot met ca. 12 leden dat al ruim 30 jaar bestaat en wekelijks repeteert bij Kunst & Co te Uden.

De leden komen uit Oss, Uden, Erp, Boxtel en Veghel.

Het thema van dit concert is "**Van Donker naar Licht**". Hierbij speelt niet alleen de muziekkeuze een rol, maar ook de verschillende instrumenten. Er wordt begonnen met de contrabas-, grootbas- en bas-blokfluiten die een bijzonder mooi laag, sonoor geluid hebben. Als we meer naar het licht gaan worden ook kleinere, hogere blokfluiten gebruikt. We gaan van de donkere winter naar een lichter voorjaar.

Om ook andere klankkleuren te laten horen wordt er ook gespeeld op de Ierse fluit, op accordeon en gitaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd en welkom!

Op 19 maart 2023 Ensemble Émeraude

'Krokustijd' - Ensemble Émeraude bezingt een nieuwe lente

Zangeressen Hannie en Mieke van Huijgevoort en pianist-organist-componist Evert van Merode verkennen muzikaal de wisseling van seizoenen. De natuur ontluikt, het is nog frisjes. De mens voelt weemoed om iets wat was en lichtheid om wat misschien komt. De eerste zon maakt van een kaal veldje een kleurig bed van krokussen. Twee vrouwenstemmen warmen op en vloeien samen, begeleid op piano en orgel, in duetten uit diverse stijlperioden. De temperatuur in Krokustijd stijgt en daalt, de stemming balanceert tussen geloof, hoop en liefde. Weemoed smelt als sneeuw voor de zon.

In dit zondagochtendconcert bij 'Da's Passie' klinken duetten en soli van o.a. Bach, Berlioz, Dvorak, Händel, Jenkins, Quilter, Schumann en Van Merode. Ensemble Émeraude kiest sfeervolle en toegankelijke klassieke liederen met ups en downs en vooral hints om wakker te worden en op te staan. Laat de lente maar komen ! de krokussen bloeien.

Samen uit eten

Wilt u samen met ons uit eten gaan bij

restaurant Quisine, Peperstraat 12 te Oss op woensdag 11-1-2023 om 18.00 uur.

U kunt zelf kiezen uit de hele menukaart, een 3 gangen menu voor € 25.00.

Iedereen rekent zijn / haar eigen diner en consumptie (s) af.

Wij vinden het prettig als u weer meegaat.

U kunt zich hier voor opgeven tot uiterlijk zondag 8 Januari 19.00 uur.

Vriendelijk groetjes van Toos Jansen.

Telf. 06 22575453 of 0412 625700.

Bridgers KBO Ruwaard Opgelet!

KBO Kring Oss organiseert een bridgedrive op **vrijdag 3 februari 2023** in de Berchplaets te Berghem, Sportstraat 3, 5351 BZ, tel. 0412 404688.

De organisatie van deze bridgedrive is in handen van de bridgeclub van de Herfstzon Berghem.

Het wordt een heel gezellige drive onder het genot van een drankje en een hapje. Er worden 6 rondes van 4 spellen, topintegraal gespeeld.

Het programma is als volgt:

13:00 uur Ontvangst en uitreiking loopbriefjes.

13:30 uur Aanvang eerste ronde.

Na afloop van ronde 6 zal de prijsuitreiking plaats vinden. Ca. 17.00 uur afsluiting.

Aanmelding en betaling vóór 15 januari bij de eigen afdeling en vol is vol.

Bij de aanmeldingen zijn de volgende gegevens nodig: Per paar:

Naam 1: Mevr. / Dhr. – Voornaam – Achternaam – e-mailadres.

Naam 2: Mevr. / Dhr. – Voornaam – Achternaam – e-mailadres.

De kosten voor deze gezellige bridge middag bedragen € 10,00 per paar.

Na de sluitingsdatum ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun inschrijving met het inschrijfnummer. Aan dit inschrijfnummer is het loopbriefje gekoppeld, dus breng nummer mee voor een snellere doorstroming bij binnenkomst.

Voor bridge-technische informatie kunt u bellen met Jan Megens 0412 402351.

Aanmelding met vermelding van uw naam, de naam van uw partner en emailadres bij Herm Droog, secretaris KBO Ruwaard (hermdroog@gmail.com) of via de post: Lisztaarde 41, 4355 EB Oss.

Schrijf zo snel mogelijk in !

Betaling van 10 euro per paar, gelijktijdig met de aanmelding, aan KBO Ruwaard, banknummer: NL48 Rabo 0170 4355 63 met vermelding bridgedrive 2023

Secretaris KBO Ruwaard

Herm Droog

Expo Veldhoven

De bus naar de Expo in Veldhoven vertrekt op woensdag 18 januari om 08.45 uur van de Brederostraat (Let op: achterkant van de Sterrebosflat)

Kroonjarigen januari 2023

70 jaar: dhr. F.A.N.M. van der Horst

80 jaar: mevr. G.M. Veld - v.d. Putten
mevr. M Verberne

Kerstbrunch

Woensdag 14 december was het zover. KBO Ruwaard had weer een kerstbrunch kunnen organiseren. We werden hartelijk ontvangen en kregen een lootje mee. Daar kwamen we aan het eind van de brunch achter. De tafels waren mooi gedekt en aangekleed en alles zag er picobello uit. De voorzitter Tanja Maarschalk opende de middag met een welkomstwoord en gaf daarna het woord aan Kees von Harenberg, de pastoraal medewerker van de Titus Brandsmaparochie. Intussen was ook het muziekgezelschap, Heidi en Jeroen, binnen gekomen en die hebben ons goed onderhouden met vrolijke kerstmuziek. Tijdens hun pauze las Wiel Janssen een verhaaltje voor van een welgestelde dame, die een arme buurvrouw met twee kindjes hielp de kerstdagen door te komen.

Er moet een compliment gegeven worden aan Lepoutre en zijn medewerkers voor het uitstekend verzorgen van de brunch. Er was genoeg aan eten en drinken.

Na de brunch kreeg iedereen de gelegenheid om een drankje te nemen. Ook werden de kerststukjes, die op de tafel stonden, verloot evenals twee prijsjes, die door Lepoutre aangeboden waren.

Weer eens een echte ouderwetse samenkomst van KBO-leden en introducees na een periode van enkele jaren waarin het niet kon vanwege corona.

Dank aan de activiteitencommissie die dit georganiseerd had.

Een impressie kunt u zien op de site van KBO Ruwaard: kbo-ruwaard.nl en open de fotogalerie, kerst.

Geef licht van Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
Maar de tijd staat op een kruispunt
En niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
en de dromer staat alleen

Dus geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
en geef de liefde een gezicht
Geef geef geef
Geef licht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
En hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Dus geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
En geef de liefde een gezicht
Geef geef geef
Geef licht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit zal halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.
Geef geef geef
Geef licht

Kbo afdeling Ruwaard

Site: <http://www.kbo-ruwaard.nl>

e-mail: info@kbo-ruwaard.nl

Voorzitter:

Tanja Maarschalk tel. 06 51612669
tanjam@kpnmail.nl

Secretaris

Herm Droog tel. 06 22542612
Lisztgaard 41, 5344 EB Oss
KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com

Ledenadministratie:

Tonn Broeksteeg, tel: (0412) 640418
tonnoss@ziggo.nl

Penningmeester:

Frans van Pinxteren, tel: 06 51337829
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
fransvanpinxteren@ziggo.nl

Activiteiten:

Ria Reijkers tel: 0412 636713
Bep Timmermans tel: 0412 636413

Barcoördinator:

Joop Meijer, tel: 06 26836649

Bezorging Ons en 't Nieuwsblad:

Jo Romme, tel: 06 12704328
jo-romme@ziggo.nl

Coördinator ziekenbezoek:

Joke Berens tel: (0412) 634927

Redactie Nieuwsblad:

redactie@kbo-ruwaard.nl

Locatie Wijkhuis De Haard:

Brederostraat 46, 5344 VB Oss tel: (0412) 647900

De feestjurk

De mooie jurk hangt onder een hoes in haar kast. Niemand weet dat ze hem al weken geleden kocht. Afgeprijsd, dat wel maar toch nog een rib uit haar lijf. Haar nieuwe hooggehakte schoenen passen er precies bij en de mooie ketting van vorig jaar ook. En helemaal haar kleur, matblauw.

Het is december en de donkere dagen voor Kerst zijn maar al te waar. Stormachtig is het met fikse regenbuien. Een witte kerst lijkt ver weg, hoewel er in elke winkel en ook in de straten gedroomd wordt van een White Christmas. Toch klinkt het gezellig denkt ze en als 's avonds overal in en buiten de huizen de lichtjes branden, geeft dat een feestelijk gevoel.

Kom, ze loopt er nog even uit voor een paar boodschappen, wat tijdschriften en wat lekkers. Buiten treft ze haar nieuwe buurvrouw, die bezig is een kerstboompje van zeer onwillige lampjes te voorzien. Ze woont nog maar enkele weken in hun straat en veel verder dan een groet zijn ze nog niet gekomen. Het kerstboompje waait alle kanten op, valt aldoor om, de lampjes flikkeren aan en uit.

"Kom, ik help je wel even" zegt ze en samen sjoeren ze net zo lang tot de boom stevig staat en alle lampjes een plekje hebben.

"Maar laat ik me eerst eens even voorstellen, ik heet Anneke en woon daar." Ze wijst naar het grote riante huis op de hoek van de straat. "Ik ben Lieske" zegt ze wat verlegen. "Heel fijn dat u me even wilde helpen." De grote bruine ogen staan vermoeid in het smalle gezichtje..

Dan ziet Anneke opeens twee stralende snoetjes achter het raam. Twee kleine jongetjes zwaaien naar haar. Ze zwaait terug. "Wat een schatjes" zegt ze. Lieske knikt. "Ja, twee drukke maar lieve kereltjes, mijn grootste bezit."

Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst vervolgt Anneke haar weg. Wat later, alleen in het grote huis, komt de eenzaamheid op haar af. Eenzaam ondanks kinderen en kleinkinderen. Maar vooral zo alleen zonder Jan, die al jaren geleden van haar weggenomen werd. Ook aan het einde van het jaar. Plotseling gaf zijn hart, dat grote warme hart, het op en moest ze alleen verder. Ze heeft het een plek kunnen geven, maar toch... het heimwee blijft. Toch heeft ze ook nu een mooie jurk gekocht zoals ze elk jaar deed toen Jan nog leefde. Ook de kinderen kregen nieuwe kleren. De dagen waren druk en gezellig.

Nu wacht ze. Tja, waarop? Een telefoontje van de kinderen die haar vragen de kerst bij één van hen door te brengen? Tot nu toe heeft ze nog niks gehoord. "Ze laten het op elkaar aankomen" denkt ze in een sombere bui. Ach, ze zijn allemaal zo druk met werk, feestjes, vrienden, relaties, sporten en dan is er weinig tijd voor een oude moeder. Ook de kleinkinderen ziet ze weinig. Ook al druk met van alles. Zelfs de kleinsten hebben al een hele agenda met afspraken en verplichtingen.

De volgende morgen lijkt alles een stuk lichter. Het is droog. Ze ruimt wat opgewaaid blad weg en hangt vetbollen voor de mezen in het voederhuisje.. Een driewielertje komt al piepend over de stoep haar kant op.

“Hoi, wat doe jij ?” zegt het kleine mannetje vrolijk. “Ik geeft de vogeltjes eten” zegt ze. “Ben jij een Oma?” zegt hij. Ja hoor. En hoe heet jij? “Ik heet Tim en mijn broertje heet Luuk, maar die is nog klein. Ik ben al drie.

Dan hoort ze roepen. “Tim, niet te ver gaan hoor, op het stoepje blijven..”

“Mamma” zegt hij blij en rent op haar af, het fietsje op de grond gooiend. Met een peupertje op haar arm komt Lieske haar kant op. Ze maken een praatje over het weer en dan vraagt ze aan Anneke of ze zin heeft in een kopje koffie. Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten en de kleintjes spelen vraagt Anneke: “Vertel eens iets over jezelf. Ben je alleen?” Dan hoort ze het zoveelste trieste verhaal over een scheiding, die haar leven zo op de kop zette. Over de vader van de beide jongetjes, die ze niet meer wil zien en gelukkig is met een nieuwe vriendin en haar kinderen. Maar die ook zijn plichten op financieel gebied niet nakomt, zodat ze met veel moeite in hun levensonderhoud kan voorzien. Gelukkig springen haar ex-schoonouders wat bij, maar dat zuiver ter wille van de kinderen, hun kleinkinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze was enig kind. Werk is moeilijk te vinden en wat moet ze dan met de kinderen?

Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar wangen glijden. Meteen staat Tim naast haar. “Niet huilen Mamma”. Er klinkt paniek in het kleine stemmetje. “Mamma huilt niet hoor schat, mamma is een beetje verkouden.” Gerustgesteld gaat het kind terug naar zijn autootjes.

Weer thuis laat Anneke dit verhaal niet los. En dan opeens weet ze wat te doen.

Als later op de dag de telefoon gaat en ze de stem van haar oudste zoon hoort, is ze toch blij. Maar hij verontschuldigt zich direct. De plannen rond de kerst zijn gewijzigd. Ze hebben toch nog een chalet in Zwitserland kunnen bemachtigen en daar gaan ze met vrienden naar toe. Ze hebben net geen plekje over, anders had ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen.

Tja, om op te passen denkt ze cynisch, denkend aan vorige vakanties.

's Avonds laat, als ze net op het punt staat naar bed te gaan, belt haar dochter. Of mamma het niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst naar de zon, dus ze hadden een reisje geboekt naar Bonaire. Stel je voor Mam, kerst op het strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet uitnodigen, dan was ze niet alleen”. Toch fijn dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd al moe bij de gedachte alleen.

In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met de kerst was niet erg, ze was meestal alleen. Maar ze had het zich zo anders voorgesteld vroeger. Zo'n hecht gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, het leven liep altijd anders dan je dacht en vaak hoopte.

Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. De kinderen kennen haar al precies en roepen blij: “Oma Anneke”. Tegenover Lieske gezeten vraagt ze: “Wat dacht je ervan, zouden wij niet samen fijne gezellige kerstdagen kunnen hebben?” Maar wel op één voorwaarde.. Jij en de jongens komen helemaal in het nieuw, dat hoort met kerst. Ik heb ook een nieuwe jurk, een feestjurk. Samen maken we er mooie dagen van.

Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi rood strikje op tafel. Hier is alvast jullie kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze naar huis gaat.