

't nieuwsblad

KBO Ruwaard
Vereniging voor senioren



Jaargang 25 – september 2020

Kopij inleveren voor 24 september 2020

Agenda

Di 15 sep 10.00 uur bestuursvergadering
wo 7 okt 14.00 uur alg. ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft met het beheer van D'n Iemhof gesproken hoe we eventueel de algemene ledenvergadering kunnen houden. Hier is het volgende uitgekomen: afhankelijk van de dan heersende protocollen met betrekking tot corona, wordt deze vergadering gehouden in de grote zaal en de soosruimte. Het aantal personen dat hierbij aanwezig mag zijn bedraagt maximaal 80 inclusief bestuursleden. In de grote zaal 50 en in de soos 30 personen.

Aangezien momenteel niets zeker is gezien corona hebben wij voorlopig **woensdag 7 oktober 2020 om 14.00 uur de algemene ledenvergadering** gepland.

Wanneer u deze vergadering wilt bijwonen, dan dient u zich **via mail** op te geven bij het secretariaat van KBO Ruwaard. Indien u niet in het bezit bent van een computer kunt u zich telefonisch aanmelden.

Wanneer u de jaarvergadering bezoekt dient u de RIVM richtlijnen in acht te nemen.

In het Nieuwsblad van oktober zullen de agenda, de notulen en het jaarverslag 2019 worden gepubliceerd.

Bestuur KBO Ruwaard

Lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren voor 1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard.

Openingsavond seizoen 2020 -2021

De openingsavond van het nieuwe seizoen 2020 – 2021, die gepland stond op woensdag 23 september, kan door het nog steeds heersende coronavirus geen doorgang vinden. Dat is voor het bestuur, de activiteitencommissie en voor u allen een teleurstelling. Wij willen heel graag een gezellige avond organiseren voor onze leden. We vertrouwen er op dat dit op een later tijdstip alsnog gaat gebeuren. Wij wensen u voor de komende tijd veel gezondheid en ook geduld want het gaat nu wel heel lang duren.

De activiteitencommissie

Corona ervaring

Beste leden van KBO Ruwaard, we hebben allen te lijden onder het coronaspook. Ik heb hieronder mijn beleving gegeven. Wie van u wil dat voor een volgend nummer van het Nieuwsblad doen?

Wat een vreemde tijd leven we nu in? Beleeft u dit ook op deze wijze, je kinderen die niet kunnen komen, kleinkinderen die voor het raam naar opa en oma staan te zwaaien. Komen niet binnen, bang dat zij opa of oma besmetten. Maar je leven word wel op z'n kop gezet. Winkelen, handen en liefst wagentje ook ontsmetten en zoveel mogelijk bij anderen vandaan blijven. Kom je familie of bekenden tegen, op afstand uitwisselen hoe het gaat, je zus of broer niet kussen of hand geven. Het lijkt wel alsof we in een science fiction film leven ergens op een planeet in de ruimte.

Mijn hele sociale leven is naar de knoppen, heb een geheel nieuw belevingsritme opge-

bouwd, bestaande uit: veel lezen, bij mooi weer fietsen en wandelen, tv kijken, laptop opschonen, veel in de tuin werken. Maar gezellig is anders, want bezoek krijgen of op bezoek gaan is er niet meer bij. Gelukkig is er telefoon en internet, anders zou het verschrikkelijk eenzaam kunnen worden. Ik besef nu wat men bedoelt met achter de geraniums zitten.

Vanuit Den Haag horen we dat er versoepelingen aankomen en dat bepaalde zaken weer mogen. Echter het blijft naar mijn gevoel toch behelpen, je bent en blijft op onze leeftijd kwetsbaar. Dat betekent dat je toch voorzichtig blijft in je contacten, op afstand blijven en ook zo weinig mogelijk onder de mensen. De gevoelens voor anderen blijven, echter je wordt beknot in de uiting ervan. Een warme knuffel is niet aan de orde, het blijft bij verbale uitingen van genegenheid. Dit zie je ook bij overlijdens van vrienden en familie het is surrealistisch dat slechts een beperkte groep afscheid kan nemen.

Wat ik wel merk is dat mensen naar elkaar toe toleranter werden, hoewel de anti-corona demonstraties het tegendeel daarvan zijn. We zullen zolang er geen vaccin is de 1,5 meter samenleving houden, met alle beperkingen van dien. Mogelijk dat we er aan zullen wennen, maar het zal niet van harte zijn en terug naar de tijd vóór corona, willen we dat? Het is proberen in de toekomst te kijken en dan denk ik aan een lied van Jacqueline van der Waals: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand. Ook daarin moeten we vertrouwen houden naast wat de politiek nog voor zaken brengt.

Toch hou ik vertrouwen in die toekomst, ondanks een eventuele financiële crisis, we hebben als Nederlanders vele stormen doorstaan en zullen de nu komende ook overwinnen.

Eize Boonstra

Bezorgers gevraagd

Vandaag hebt u wederom de Ons en het Nieuwsblad van KBO Ruwaard ontvangen dat door een aantal vrijwilligers wordt rond gebracht. Echter dat is niet het enige, de bladen worden ook nog gesorteerd op wijk (bezorger) en het Nieuwsblad en eventueel andere flyers ingevouwen. Dit alles gebeurt onder leiding van coördinator Jo Romme, die bij het bestuur heeft aangegeven dat hij nog vrijwilligers kan gebruiken als bezorger. Indien u dit zou willen doen, het vergt enkele uren per maand, meld u dan bij Jo Romme tel. 06 12704328 die u kan vertellen hoe een en ander werkt.

Het bestuur van KBO Ruwaard bedankt u alvast voor uw aanmelding.

KBO afdeling Ruwaard

Site: <http://www.kbo-ruwaard.nl>

e-mail: info@kbo-ruwaard.nl

Voorzitter:

Eize Boonstra, tel: (0412) 642369
eboonstra@ziggo.nl

Vicevoorzitter:

Tanja Maarschalk tel. 06 51612669
tanjam@kpnmail.nl

Secretariaat en ledenadministratie:

Jolanda van Hinthum, tel: 06-21905906
KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com

Penningmeester:

Tonn Broeksteeg, tel: (0412) 640418
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
tonnoss@ziggo.nl

PR en activiteiten:

Tonnie van Hoorn, tel: (0412) 850773
06 11001548
tonnievanhoorn@hotmail.com

Barcoördinator:

Joop Meijer, tel: 0626836649

Redactie 't Nieuwsblad:

redactie@kbo-ruwaard.nl

Bezorging Ons en 't Nieuwsblad:

Jo Romme, tel: 06 12704328
jo-romme@ziggo.nl

Coördinator ziekenbezoek:

Joke Berens tel: (0412) 634927

D'n Iemhof:

Sterrebos 35, 5344 AR Oss tel: (0412) 647900