

Tanja Maarschalk, Santpoort 6 augustus 1943 - Oss 27 november 2024

Een herinnering.

Bij de KBO hebben wij haar leren kennen als Tanja, maar in ons Nieuwsblad van juli 2021 schreef zij dat haar naam oorspronkelijk Tanneke was. Er bestond een versje van Anneke Tanneke Toverheks en hiermee werd ze tijdens haar schooltijd wel eens geplaagd. Later kwam de omroepster Tanja Koen op tv en zo wilde zij ook heten, dus vanaf toen werd het Tanja.

In april 2017 kwam Tanja vanuit Roermond naar Oss en in de wijk Ruwaard meldde zij zich al snel als vrijwilliger bij het Huis van de Wijk en bij de KBO. Ze hield van de vrijdagmiddagborrel in d'n Iemhof en van het bij elkaar brengen van mensen, kliekjesvorming was niets voor haar. Zij werd lid van de activiteiten- en reiscommissie van de KBO waarin ze samen met Bep en Ria erg actief was. Een van haar eerste uitstapjes was die naar de suikerwerker Jan Bissels in Middelrode. Ook gaf ze les in kleurentherapie , waarmee ze veel mensen heeft geholpen.

Tijdens de algemene jaarvergadering in april 2019 werd Tanja gekozen in het KBO bestuur. Er volgden een paar roerige jaren mede veroorzaakt door het uitbreken van de corona-epidemie en de verhuizing naar De Haard. Gelukkig was medio 2021 alles weer redelijk normaal. Ook werd het 'happy hour' op de vrijdagmiddag weer opgestart waar ze haar vertrouwde vriendengroep aantrof waaronder Anneke en Anno. En ook Tonny, die na zijn werk in z'n volkstuin regelmatig binnenwipte. Mijn groenteboer komt vanmiddag ook weer, zei ze dan. Nadat Eize, onze voorzitter, in 2022 om gezondheidsredenen moest stoppen werd Tanja tijdens de jaarvergadering gekozen tot voorzitter. Het was toch al een belangrijk jaar voor haar want in oktober trouwde ze met haar Tonny.

Tanja heeft het voorzitterschap altijd met hart en ziel vervuld. Het verbinden van mensen stond altijd voorop.

Toen medio 2023 het vreselijke nieuws kwam dat ze een ongeneeslijke ziekte had, was de hele KBO van slag. Toch heeft ze nog ruim een jaar gestreden, voor haar gezondheid en voor de KBO.

In september 2024 vroeg ze mij of ik haar taak als voorzitter wilde overnemen. Na overleg met mijn vrouw heb ik dit toegezegd. Tijdens de extra ledenvergadering in oktober nam Tanja afscheid als voorzitter waarbij ze beloofde mij in de overgangperiode bij te zullen staan. Dat heeft helaas maar kort mogen duren. Op 27 november 2024 is zij thuis overleden.

Lieve Tanja, we zullen je enorm missen. Als collega binnen de KBO maar vooral als mensen-mens.

Hans Kasser